



Wandelsuggestie: Vertrek vanaf de parking bij **Café Trappisten** richting Westmalle, na 100m sla je rechts de Lacroixlaan in. Sla aan het eerste kruispunt rechts de Oude Kastanjedreef in. Op het volgend kruispunt ga je links naar de Rode-Kruislaan tot wandelknooppunt **56**. Draai links richting knooppunt 30 de Epicalaan in. Neem dan de tweede straat links, de **Mostheuvellaan**. Aan het einde van de Mostheuvellaan ga je 50 meter naar rechts bijna ter hoogte van **Brasserie Bij Ons...in Malle** (Antwerpsesteenweg), dan links de Sint Pauluslaan in tot knooppunt **30**. Sla links af naar knooppunt 99 links langs de abdij van de Trappisten doorheen de monumentale eikendreef tot knooppunt **99**. Aan het einde van de dreef terug links zodat je terug aan je vertrekpunt bent. Afstand: 3,7 km. Volg steeds ook de wegwijzers van de wandelknooppunten die naar het volgend knooppunt wijzen.

Wens je een grotere wandeling te maken dan kan je die uitstippelen op www.wandelknooppunt.be. Zorg wel dat knooppunten **30** en **56** er deel van uitmaken om door de Mostheuvellaan te wandelen.

RED de
MOSTHEUVELLAAN

Mostheuvellaan 6 & 22
2390 Westmalle
www.reddemostheuvellaan.be
info@reddemostheuvellaan.be

Bezoek de Mostheuvellaan

Een straat met Trappisten erfgoed, waar bomen hun verhaal vertellen.



110 paardenkastanjes laten van zich horen.

Ga mee in de wereld van bomen en gedichten...

Leef mee met hun verlangens en angsten.

Waar: Halverwege tussen Westmalle en Sint-Antonius Zoersel.

Komende vanuit Westmalle, 600 meter links vóór Café Trappisten en vlakbij brasserie Bij Ons... In Malle (bekijk het wandelingplan op de keerzijde).

Wat: Aan de hand van individuele, gepersonaliseerde affiches vertellen 110 paardenkastanjes wat ze voelen, denken en doen.

Leerrijk: Je leest er hoe kastanjabomen functioneren, wat hun bijdrage is voor het welzijn van mensen, vogels, insecten en andere dieren.

Poëzie: Een 6-tal gedichten over bomen en kastanjes (o.a. Guido Gezelle) brengen de wandelaar in vervoering.

Waarom: De kastanjabomen schreeuwen hun wanhoop uit omdat ze bedreigd worden door een nodeloze kap. Je kan ze helpen door een petitie te tekenen of zelf een boom te adopteren.

Steun ons:

Adopteer een boom.

Onderteken onze petitie.

Stuur ons een reactie.

www.reddemostheuvellaan.be

Erfgoedwaarde

In de jaren 30 van vorige eeuw besloten de **Trappisten van Westmalle** zelf betonnen klinkers te maken om de wegen rondom de abdij te verharderen.

Het werden geen banale klinkers maar robuuste, oerdegelijke blokken van 17kg zwaar die tot op vandaag nog steeds aanwezig zijn in de Mostheuvellaan, in de volksmond **de Blokskesweg** genoemd. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door de gemeente, blijkt dat deze klinkers nog steeds in heel goede staat zijn.



Kom en snuif de sfeer op van deze historische straat.

De bomen vertellen hun verhaal.

